



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Hebreeuwse herkomst van Geloof

Helaas is het woord *geloof* één van de meest verkeerd begrepen woorden in de Bijbel. Zelfs in de Nederlandse taal wordt het woord *geloof* op veel verschillende manieren gebruikt zodat het begrip van het woord behoorlijk subjectief is. Het kan lastig zijn om het woord goed uit te leggen. Als we proberen om Bijbelse woorden te definiëren moeten we een manier zoeken waardoor we dicht bij de originele betekenis komen die onze Schepper in dat woord heeft gelegd in de taal die Hij heeft gekozen. Het Hebreeuwse woord voor “geloof” is “*emoena*” (H530). Het wordt vaak vertaald als *trouw*, *standvastigheid* of *betrouwbaarheid*. We zien het woord voor het eerst verschijnen in Exodus 17.

Exodus 17:12

De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk (*emoena*), totdat de zon onderging

En opnieuw zien we het in Deuteronomium:

Deuteronomium 32:4

Hij is de rots, wat Hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is Hij en waarachtig.

Het woord “*emoena*” is taalkundig geworteld in het Hebreeuwse woord “*amon*,” dat “*veilig*” of “*vaststaand*” betekent.

Dit woord wordt gebruikt in Jesaja 22:23 voor een pin die op een “*veilige*” plaats wordt bevestigd.

Jesaja 22:23

Ik zal hem *als* een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erzetel zal zijn voor het huis van zijn vader.

In Jesaja 7:9 wordt het woord “*amon*” op een interessante manier gebruikt; drie keer in een zin waarmee een link wordt gelegd tussen “*stevigheid*” en “*geloof*”.

Jesaja 7:9

Als u niet standvastig (*amon*) gelooft (*amon*), dan houdt(..) u geen stand (*amon*)

Het woord dat wordt gebruikt voor ambachtsman is “*emoen*” en is taalkundig ook geworteld in het Hebreeuwse woord voor geloof, “*emoena*”. Een ambachtsman is overtuigd en standvastig in zijn kennis van de ambacht die hij beoefent, en dat laat hij zien in het werk dat hij doet.

Misschien zie je nu dat het past binnen de Bijbelse definitie van geloof. In de moderne theologie wordt geloof in verband gebracht met hoop of kennis, of hoop gebaseerd op kennis. Deze definitie is hoofdzakelijk een verstandelijke oefening en wordt niet in verband gebracht met een daadwerkelijke verandering van gedrag. Echt bijbels geloof is een geloof dat zó stevig en standvastig is in wat Hij als de waarheid laat zien, dat die waarheid in praktijk wordt gebracht. Dat is de reden dat Jacobus het volgende zegt:

Jacobus 2:18-26

¹⁸ Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.¹⁹ U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.²⁰ Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? ²¹ Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? ²² Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? ²³ En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. ²⁴ U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. ²⁵ En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? ²⁶ Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

In dit gedeelte laat Jacobus het verschil zien tussen het Griekse begrip van geloof, en de Hebreeuwse betekenis, iets waar vandaag de dag ook nog velen mee worstelen. Jacobus laat in bovenstaande tekst zien dat niet onze werken onze redding bewerkstelligen, maar hij redeneert dat oprecht geloof in het Woord van God kan worden gezien door degenen die een verlangen hebben om het Woord van God in praktijk te brengen, en er daarom naar gaan leven.

Daarom zei Messias: “*Aan hun vruchten zul je hen (her)kennen*”. Zij die geloof hebben zullen de werken doen die door onze Schepper zijn voorbereid, en die in het Woord zijn uitgewerkt.

Johannes zei iets soortgelijks. Johannes begint met een herinnering aan het feit dat onze zonden zijn bedekt, als we ooit zonden begaan, maar dat zij die werkelijk geloof hebben zich een levensstijl zullen aanmeten die overeenstemt met het Woord van God.

1 Johannes 2:1-6

¹ Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. ² En Hij is een

verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. ³ En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. ⁴ Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. ⁵ Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. ⁶ Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

De volledige betekenis van geloof vindt haar wortels in de Torah. Paulus refereerde hieraan in Romeinen 10:6 waar hij zei: “*De gerechtigheid echter die uit het geloof is ...*”. Daarna gaat hij verder door Deuteronomium 30 aan te halen om de gerechtigheid die voorkomt uit het geloof te definiëren. Aangezien Paulus Deuteronomium 30 citeert, moeten we het misschien lezen om deze gerechtigheid te begrijpen;

Deuteronomium 30:11-16

¹¹ Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. ¹² Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? ¹³ Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? ¹⁴ Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. ¹⁵ Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. ¹⁶ Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.....

Dus volgens Paulus is gerechtigheid uit het geloof geworteld in gehoorzaamheid aan de geboden. Als je de geboden van de Heer je God die ik je vandaag opdraag in acht neemt, door de Heer je God lief te hebben, door te wandelen in zijn wegen, en door zijn geboden, bepalingen en verordeningen te houden....

Nogmaals, hiermee willen we niet beweren dat onze gehoorzaamheid ons redt. Ons standvastige geloof in het Woord van God brengt ons naar onze redding door Zijn genade, maar ons standvastige geloof, als het oprecht is, zal gehoorzaamheid aan de instructies van onze Schepper voortbrengen.

Geloof kan je zien. Het wordt in ons gedrag getoond. Als we geloven, dan zullen de mensen rondom ons het Woord van God moeten zien in onze daden.

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een **vaste grond** van de dingen die men hoopt, *en* een **bewijs** van de zaken die men niet ziet.

Geloof is niet iets waar je op hoopt. Geloof is, volgens de schrijver van Hebreeën, niet iets wat niet kan worden waargenomen. Het is niet onzichtbaar. Het is zeker niet blind. Het is niet iets waar we ons naar uitstrekken om het te krijgen. Geloof is “*vaste grond*” en “*bewijs*”. Door het geloof zou de Wet van God moeten worden gegrondvest als deel van ons dagelijks leven:

Romeinen 3:31

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.
Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom!

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)