



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln "Call to Duty." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Call to Duty

För inte alltför många år sedan, kom ett spel som var en stor hit bland tonåringar och många vuxna. Det var ett militär spel som hette "Call of Duty." Även om vi inte stöder spelet som sådant, fångade titeln vår uppmärksamhet. Spelet tog dig genom flera stridsituationer där du var tvungen att bekämpa fienden för att försvara ditt land. Du var tvungen att följa order på rätt sätt för att avancera i spelet. Ju längre du avancerade, desto bättre försvarade du ditt land, därav namnet "Call of Duty," som helt enkelt innebär att det är en kallelse till tjänst för alla att försvara sitt land. För alla som har tjänat sitt land i militärtjänstgöring finns det en känsla av heder, respekt och prestation i samband med detta. Det är som om de har besvarat sitt "call of duty" för sitt land. Men hur är det med vårt "call of duty" till den himmelske Fadern? Finns det en kallelse? Är det möjligt för oss att ens betraktas som hans soldater? Troligtvis är vi verkligen kämpar i en armé, på något sätt, i hans armé;

Filipperbrevet 2:25

Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde.

2 Timoteus 2:3-4

Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom.

Filemon 1:2

... vår syster Appia, vår medkämpe Archippus och församlingen i ditt hus.

Dessa få verser skulle innebära att de troende i det första århundradet hade en mentalitet till en viss grad, att vara soldater i vår Herres armé. Om så är fallet, vad skulle de ha övervägt vara sin "Call of Duty?" Låt oss fort titta på Matteus 4;

Matteus 4:4

Jesus svarade: "Det står skrivet:
Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

Med detta i åtanke, låt oss läsa nästa stycke;

Predikaren 12:13-14

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:

Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.

Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Vers 13 säger oss att frukta Gud och hålla hans bud hör alla människor till. Guds bud är verkligen Guds ord. Vers 14 informerar oss sedan om att all mänskliga gärningar kommer att ställas till doms.

Vissa kanske säger; "*Ja, men det är ju Gamla Testamentet. Vi lever inte under det längre.*"

Men till alla de som säger så, måste vi se om det finns några verser i Nya Testamentet som säger att alla våra gärningar kommer att bedömas. Vi måste också se om vi har något där som säger att vi ska hålla de Guds bud som fastställts i Gamla testamentet. Låt oss först titta på några verser om hur våra gärningar kommer att bedömas.

Uppenbarelseboken 22:12

Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

Uppenbarelseboken 20:12-13

Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.

Judas 1:14-15

"Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom."

2 Korinterbrevet 5:10

Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Romarbrevet 2:6

Han ska löna var och en efter hans gärningar

Det är därför vi ser Jakob prata så mycket om detta ämne i kapitel 2. Det är som om han säger att den *sanna tron* är ett verb. Vi kan ta till oss detta eftersom Jakob säger att tro utan gärningar är död.

Jakob 2:26

Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Sann tro är något man gör. Således kommer vi att dömas för vad vi har gjort. Att bara tro på något är egentligen inte tro. Detta är Jakobs mening när han säger;

Jakob 2:18-19

Nu kanske någon säger: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar.

Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.

Så det är inte tillräckligt att bara tro. Vi kommer att dömas efter vad vi gör med vår tro. Vissa skulle vara snabba att säga: "*Du pratar om en gärningsbaserad tro. Men det är inget annat än legalism!*" På detta svarar vi med Jakob 2:24;

Jakob 2:24

Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Man blir inte frälst på grund av vad man gör. Frälsningen kommer enbart av nåd genom tro. Men vad vi gör är en följd och ett bevis på vår tro. Om någon således inte har några gärningar i sin "tro" så är tron är död. Eller som man brukar säga; "*Tron är roten, lydnaden är frukten.*" För dem som normalt invänder mot detta skulle vi vilja ställa frågan; "Om en mördare blir frälst, men avsiktligt fortsätter att mörda efter att ha kommit till tro, är han då verkligen en troende?" Vi talar inte om att ge efter för frestelser i kampen mot att falla tillbaka till sin gamla livsstil. Vi pratar om någon som medvetet väljer att *fortsätta* i olydnad.

Han säger att han tror. Skulle du anse att denne person är en broder i Herren? Återigen, han säger att han tror, men vilken frukt bär han? Förstår du? Att säga att man tror är en sak. Men att göra något med den är det som kallas tro. Att bara tro är inte tro. När du handlar efter vad du tror på räknas det som tro. Det är därför vi ser författaren till Hebreerbrevet säga;

Hebreerbrevet 11:1

Tron är en **övertygelse** om det man hoppas, en **visshet** om ting som man inte ser.

Tron är den handling som manifesterar det som du säger dig tro på. Därför döms vi efter hur väl vi vandrat i tro enligt Skriften. Vi har verser i Nya Testamentet som klart säger oss att alla våra gärningar kommer att bedömas. Nu ska vi se om vi kan hitta något i Nya testamentet som säger att vi ska hålla Guds bud som är fastställda i Predikaren 12 i Gamla testamentet. När vi vet att vi kommer att bedömas efter hur vi vandrat i vår tro, måste vi veta vad som definierar tro. Vad är det att man måste "göra" som vi kommer att bedömas utifrån? Vad ska vi göra för att bevisa att vi vandrar i den tro som Jesus instruerade oss att göra? Det är om detta som debatten verkar röra sig om för många. Frågan om vad som definierar den tro vi ska leva ut. Ska vi följa vad Jesus sa och leva så som han levde? Eller ska vi följa människans tolkningar av Skrifterna? Petrus sa att Paulus var svår att förstå;

2 Petrus 3:16-17

och så gör han i alla sina brev när han talar om detta.

I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.

Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

När det handlar om Paulus, vänligen se vår undervisning; [Paulus Paradox serie](#) eller några av de andra många undervisningar vi har från Paulus skrifter. Men just nu ägnar vi oss åt vad Jesus själv sa;

Matteus 4:4

Jesus svarade: "Det står skrivet:

Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

Varje ord. Kan det bli tydligare? Varje ord som kommer från Guds mun. Varje ord;

Lukas 11:27-28

När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran:

"Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!"

Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Vad ansågs vara "Guds ord" till det första århundradets troende? Det var lagen som gavs genom Mose.

Dessa verser i Lukas klargör för oss vad Jesus sa i Matteus 23. Han säger att vi ska lyda Guds Ord. Jämför nu med Matteus 23;

Matteus 23:1-3

Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar:

"De skriftlärdade och fariseerna har satt sig på Moses stol.

Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla.

Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte.

Fariseerna predikade inte Guds ord. De predikade muntliga traditioner som gått i arv från tidigare generationer.

Markus 7:9-13

Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: *Hedra din far och din mor*, och: *Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden*. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker."

Nu blir instruktionerna i Matteus 23 ännu meningsfullare. Vi ska inte följa konstgjorda traditioner. Vi ska följa Guds Ord som gavs genom Mose. Verserna 10, 11 och 13 här i Markus kapitel 7 säger allt;

Markus 7:10

Mose har sagt: *Hedra din far och din mor*, och:

Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår...

Sammanfattningen ges i vers 13;

Markus 7:13

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.

Jesus likställer vad Mose skrev med Guds ord och ger oss därigenom vissa förtydliganden för Lukas 11:28, där han igen säger;

Lukas 11:28

Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Jesu visshet om Guds Ord var att det var den lagen som gavs genom Mose. Kom ihåg att dessa ord är alla givna till oss genom Jesu egen mun. Han instruerar oss att följa Guds Ord som gavs genom Mose.

Tänk på sista delen av versen som säger; "**bevara det.**" Vi har inte bara verser i Nya Testamentet som berättar om att alla våra gärningar kommer att bedömas, nu ser vi att vi också har bibelrum i Nya Testamentet som berättar om att vi ska hålla Guds bud som fastställts i Gamla Testamentet. Dessa befallningar är just de som vi kommer att bedömas efter. Hur kan vi jämför detta med vad vi ser i Predikaren 12;

Predikaren 12:13-14

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt,
vare sig det är gott eller ont.

Som du kan se är Gamla och Nya Testamentet i fullständig harmoni med varandra. Titta gärna på vår undervisning med titeln; [The Righteous Shall Live By Faith](#). Som Dietrich Bonhoeffer gång sa; "*Det finns ingen tro utan lydnad. Och det finns ingen lydnad utan tro.*" Begreppet tro som de flesta troende har idag, är en intellektuell upplysning och avtal bara med ord snarare än lydnad. Det verkar som om de flesta troende idag inte vet hur de ska lyda Gud, vilket tyvärr upphäver deras egen kunskap om honom. Låt oss höra vad Hosea säger;

Hosea 4:6

Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst.
Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.

Vissa kanske anser, "*Men denna vers handlar ju om präster. Vi är väl inte präster.*" Men vi måste komma ihåg att Hosea talar till hela Israel. Vi får heller inte glömma att hela Israel fick ett löfte om att vara präster om de lydde Guds lag. Även vi som är inympade;

2 Moseboken 19:3-6

och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget:
"Så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn:
Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örningarna och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn."

Men vi vet att endast Arons ättlingar kunde vara präster. Så vad är det Mose talar om i den här versen? Det talar inte om prästerskapet i den här världen. Det talar om att vara präster i det eviga riket. Vers 5 säger: "*Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund.*" Vi ska lyda och hålla hans förbund. Vad händer när vi förblir trogna det i detta livet? Jämför med vers 6; "*Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.*" Detta talar om framtiden. Så när kommer det då att hända?

1 Petrus 2:5

Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus.

Uppenbarelseboken 1:5-6

och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Uppenbarelseboken 5:10

Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden."

Uppenbarelseboken 20:6

Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

För mer förståelse om prästadömet, se vår tvådelade undervisning med titeln;

[Förändringen av prästadömet](#). Så återigen måste vi förstå att HERREN talar till hela Israel i Hosea 4. Förändringen som nämns här är förändringen av prästerskapet som utlovades till alla dem i 2 Mos 19 om de lydde. Det löftet hänger ihop med lydriad. Hosea 4 visar oss också vad som kommer att hända med det löftet om de vägrade att lyda.

Hosea 4:6

Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst.
Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.

En som verkligen tror är en som lyder Guds bud och undervisning.

Vi bedöms efter vad vi gör i enlighet med Hans instruktioner.

Jesus talar om den minste och den störste i riket kopplat till lydriad av Guds bud;

Matteus 5:18-19

Jag säger er sanningen:
Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå,
inte förrän allt har skett.
Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem,
han ska kallas stor i himmelriket.

Här har vi återigen verser i Nya Testamentet som stämmer överens med Gamla testamentet och talar om för oss att alla våra gärningar kommer att bedömas. Vi har även verser i Nya Testamentet som säger att vi ska hålla Guds bud som fastställts i Gamla Testamentet. Dessa befallningar är just de som vi kommer att bedömas efter och därmed bekräftar vad vårt "Call of Duty" faktiskt är värt;

Predikaren 12:13-14

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt,
vare sig det är gott eller ont.

Överväg nu hur Jesus sa att vår inställning i detta bör vara;

Lukas 17:10

På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag:
Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt."

Tänker du fullfölja vår himmelske Faders Call of Duty?

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; <http://www.testeverything.net>

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#