



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Kunnen mensen verzoening doen voor de zonden van anderen?

Joodse anti-missionarissen en hun bekeerlingen menen mensen die geloven in de geldigheid van Jesjoea te kunnen pakken met de stelling dat JHWH nooit van een MENS (offer van een mens) verwachtte om verzoening te doen voor de zonden van anderen.

Het gaat vaak ongeveer zo ...

VERONDERSTELLING VAN RABBI: Een mens kan GEEN verzoening doen voor de zonden van anderen! In de Bijbel wordt nergens vermeld dat een onschuldig mens kan sterven als verzoening voor de zonden van de slechten. Een dergelijke boodschap is in strijd met het onderwijs uit de Joodse geschriften.

ANTWOORD: Nou, hoe legt u de volgende gedeeltes uit de Torah dan uit? Immers Jesjoea gaf zich vrijwillig, en dat wordt in de Torah NIET verboden.

Wil je meer weten over “menselijke offers” en de Torah, bekijk dan onze studie [“Zijn offer.”](#)

Laten we dus de verzen bekijken die laten zien dat een mens verzoening kan doen voor anderen.

Exodus 28:36-38

U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren, zoals men zegels graveert: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE (JHWH). U moet die bevestigen met een blauwpurperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aäron zijn, zodat Aäron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de HEERE (JHWH).

Leviticus 6: 25-27

Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Dit is de wet voor het zondoffer. Op de plaats waar het brandoffer geslacht wordt, zal het zondoffer voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) geslacht worden. Het is allerheiligst. De priester die het als zondoffer offert, moet het ook eten.

Op de heilige plaats moet het gegeten worden, in de voorhof van de tent van ontmoeting. Ieder die het vlees ervan aanraakt, wordt *erdoor* geheiligd. En als *een deel* van het bloed ervan op de kleding spat, moet u datgene waarop hij het gespat heeft, op een heilige plaats wassen.

Leviticus 10:16-17

Toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer, maar zie, hij was verbrand. Daarom werd hij erg kwaad op Eleazar en Ithamar, de overgebleven zonen van Aäron, en zei: Waarom hebben jullie dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Want het is allerheiligst, en Hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van de HEERE (JHWH).

Hieronder een prachtig uittreksel van de website MessianicTorah.org:

Priesters waren aangesteld om de mensen te helpen leven in een intieme relatie met de Eeuwige. Het kwam regelmatig voor dat mensen per ongeluk het heiligdom binnenkwamen terwijl ze onrein waren, waardoor er schuld kwam over het volk. Die schuld moest worden weggedaan zodat het volk in de aanwezigheid van de Eeuwige kon blijven, zonder te hoeven vrezen voor Zijn toorn over de zonde.

Om die schuld weg te doen moesten ze op het altaar een deel van de dieren die voor dat doel waren aangewezen verbranden en de rest opeten. Dus, aan de ene kant werd een deel van de zonde overgedragen op het dier dat de schuld van het volk droeg en op het altaar verbrand; en aan de ander kant aten de priesters de rest van het dier en de overgedragen zonde. Door het dier op deze twee manier te verteren, werd de zonde weggedaan van het volk dat daarmee dus verzoend werd voor de Eeuwige.

In de Torah wordt dit offer niet een "zondoffer" genoemd, maar slechts "zonde" chatat – חטאת. Met andere woorden, in dit vers staat dat de priesters de zonden moesten eten. Omdat de zonden van het volk door handoplegging waren overgedragen op het dier, was de zonde op het offerdier dat daarop "zonde" werd genoemd. Dus als de priesters van het offer aten, namen ze de zonde tot zich, waarna het op de natuurlijke manier in hun ingewanden verteerde, waarna het hun lichaam verliet.

Dat leert ons dat een priester de zonde van het volk in zijn eigen lichaam mag opnemen, in de vorm van vlees. Dat doet ons denken aan de Messias die de zonden van het volk Israël en van de wereld op zich nam in zijn lichaam, zodat de Eeuwige onze zonden kon vergeven en ons kon reinigen om heilige tempels te zijn voor Hem en in staat te zijn om de hemelse tabernakel zonder gevaar te betreden.

1 Petrus 2:24

"...Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen."

Openbaring 5:12

"En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging."

Gezegend is de Eeuwige dat Hij Jesjoea aan ons heeft gegeven als hemelse priester die onze zonden op zich nam en ze wegdeed! En gezegend is Jesjoea voor zijn trouw, door als priester verantwoordelijk te worden voor onze zonden door ze weg te nemen en ons blijvende hoop te geven! En gezegend zijn zij die geloven in het offer van de Messias!

Het komt geregeld voor dat een anti-missionaris verwijst naar Deuteronomium 24 als bewijs dat Messias Jesjoea niet kan zijn gestorven voor onze zonden.

Deuteronomium 24:16 (WV)

Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet om hun vader. Ieder zal ter dood gebracht worden vanwege zijn eigen schuld.

Door dit te citeren word verondersteld dat Jesjoea niet kan zijn gestorven voor onze zonden, omdat iedereen moet sterven voor zijn eigen zonden.

Maar dan lopen we tegen het volgende aan; In Ezechiël 18 staat dat NIET allen zullen sterven voor hun zonden. Meer specifiek staat er dat zij die zich bekeren en rechtvaardig wandelen NIET zullen sterven voor hun zonden.

We gaan het lezen:

Ezechiël 18:21

“Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, **hij zal niet sterven**. Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven.

Maar hoe kan dat? Heeft Deuteronomium 24:16 het mis?

Nee.

Deuteronomium 24:16 noemt expliciet dat niemand -ONVRIJWILLIG- ter dood mag worden gebracht voor de zonden van iemand anders.

Deuteronomium 24:16

Vaders mogen niet **ter dood gebracht worden** vanwege hun kinderen, en kinderen niet om hun vader. Ieder zal **ter dood gebracht worden** vanwege zijn eigen schuld.

Jesjoea werd niet “ter dood gebracht” voor onze zonde. Jesjoea gaf Zijn leven, vrijwillig, voor onze zonde.

In feite verduidelijkte Jesjoea dit met opzet zodat wij zouden weten dat het geen overtreding was van Deuteronomium 24:16.

Johannes 10:11-18

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde *en* één Herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Dus Jesjoea's dood werd Hem niet opgedrongen. Hij gaf Zich vrijwillig. Nogmaals, als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze studie "[Zijn offer](#)."

Soms kan deze kritiek van anti-missionarissen op Jesjoea en het Brit Chadasja in eerste instantie verwarrend zijn en je aan het twijfelen brengen. Dat is precies wat ze willen, zeker als ze veel vergelijkbare argumenten aan je voorleggen.

Maar, als je aan de slag gaat met deze dingen, vergeet dan niet -zoals in dit voorbeeld en met de meeste dingen in de Bijbel- dat de context ertoe doet, evenals de specifieke woorden die worden gebruikt.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)