



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Brit Chadasje: Verdrukking van de Messias

Het is niet verrassend dat anti-missionarissen beweringen doen die ontkennen dat Jesjoea de Messias is. Een van de vragen die de groep anti-missionarissen stelt is deze:

"Waarom zijn er veel duidelijke profetieën die zeggen dat Israël zal worden veracht en verdrukt, maar wordt dat niet over de messias geprofeteerd?"

Dat is een valide vraag... toch?

Jesaja 53

Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet;
als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als *iemand* voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.
Wij hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn *eigen* weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
Toen *betaling* geëist werd, werd Hij verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.

Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,
en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft
en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft *Hem* ziek gemaakt.
Als Zijn ziel Zich *tot* een schuldoffer gesteld zal hebben,
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
Om de moeitevolle *inspanning* van Zijn ziel zal Hij het zien,
Hij zal verzadigd worden.
Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.

Laten we dit opnieuw bekijken, staat er dat de Messias veracht werd en verdrukt?

Vers 3

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als *iemand* voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Vers 4

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
ons leed heeft Hij gedragen.
Wij hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Vers 5

Maar Hij is om onze overtredingen **verwond**,
om onze ongerechtigheden **verbrijzeld**.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

- verwond, verbrijzeld, straf-

Dat is slechts een klein aantal woorden dat wordt gebruikt om te beschrijven wat er met de Messias gebeurde naast de specifieke verwijzing in Jesaja 53 dat Hij zou worden veracht.

Zijn dat geen types van verdrukking?

Kan het zo zijn dat we niet correct begrijpen wat er wordt bedoeld met verdrukking?

Laten we die woorden opzoeken in het Hebreeuws en in het Grieks van de Septuaginta om te ontdekken wat er werd bedoeld. Eerst het Hebreeuws.

Strong's H6031 - anah (of ani)

Deze vorm van het woord betekent verdrukt of vernederd worden

Thayers Lexicon definieert het als onderdrukt of verdrukt.

(van <https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strong's=H6031&t=KJV>)

En in de Septuaginta wordt het in verschillende Lexicons en woordenboeken als volgt geïnterpreteerd – G2561

LSJ Woordenboek:

κάκωσις

Slechte behandeling

Dodson:

κάκωσις

Verdrukking, slechte behandeling, onderdrukking, ellende.

Strong's:

κάκωσις

Mishandeling

Het is afgeleid van G2559;

KJV-gebruik: verdrukking.

G2559

Thayer:

1) slechte behandeling, slecht gebruik

(van http://studybible.info/LXX_WH/Jesaja%2053:4 en <http://studybible.info/strongs/G2561>)

Het Griekse woord heeft direct te maken met H6030 en H6031 in het Hebreeuws.

Van wat we zojuist hebben gezien, verwijzen woorden als veracht, geplaagd, geslagen, doorboord, verwond, onderdrukt, afgesneden uit het land der levenden, zijn ziel verdrukt in de dood, naar slechte behandeling of verdrukking. Dus het argument dat de Bijbel nooit zou zeggen dat de Messias zou worden veracht of verdrukt, zoals wel over Israël wordt gezegd, gaat niet op.

Er zijn mensen die zeggen dat Jesaja 53 helemaal geen Messiaanse profetie is, maar over Israël gaat. Wij zijn het niet eens met die uitleg, en wel om meerdere redenen.

Een van de argumenten dat de “dienstknecht” uit Jesaja 53 Israël is, is omdat in de voorafgaande hoofdstukken van Jesaja Israël meerdere keren een dienstknecht wordt genoemd:

Jesaja 41:8

Maar u, Israël, Mijn **dienaar**,
u, Jakob, die Ik heb verkozen,

Jesaja 42:1 (WV)

Ziehier mijn **dienstknecht**, die Ik ondersteun;
mijn uitverkorene, die Ik met genoeg gadesla.

Jesaja 44:1

“Maar nu, luister, Jakob, Mijn **dienaar**,
Israël, die Ik verkozen heb!

Er zijn nog anderen, maar deze 3 laten het duidelijk zien. Maar Israël is niet de enige “dienstknecht” die voorkomt in de hoofdstukken voorafgaand aan Jesaja 53. Bijvoorbeeld:

Jesaja 49:3 (WV)

Hij sprak tot mij: ‘U bent mijn **dienstknecht**,
Israël, door u toon Ik mijn heerlijkheid.’

Jesaja 50:10 (WV)

Wie van u vreest de HEER,
luistert naar de stem van zijn **dienstknecht**?

In die verzen is de “dienstknecht” waarom het gaat Jesaja, niet Israël. Dus we kunnen zien dat het feit dat er een dienstknecht wordt genoemd in Jesaja 53 niet perse betekent dat Israël de dienstknecht is. Daarbij zien we aanvullend bewijs dat de lijdende knecht uit Jesaja 53 niet Israël is uit het slot van hoofdstuk 52.

Het beroemde hoofdstuk Jesaja 53 begint eigenlijk in Jesaja 52 in de laatste 3 verzen, 13-15. Dus laten we daar kort naar kijken.

Jesaja 52:13-15 (NBG)

Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn,
hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.
Zoals velen zich over u ontzet hebben
– zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning,
en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte –
zó zal hij vele volken doen opspringen,
om hem zullen koningen verstommen,
want wat hun niet verteld was, zien zij,
en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.

Eerder in hoofdstuk 52 zien we dat JHWH spreekt tegen Israël. Israël is de “u” in vers 14. Dat betekent dat “hij” verwijst naar de “dienstknecht” die in deze en de volgende verzen wordt bedoeld, en dat is NIET Israël. Israël kan niet zowel de “u” zijn tegen wie JHWH spreekt als de “dienstknecht” over wie wordt gesproken.

Dat is slechts een van de redenen waarom wij geloven dat Jesaja 53 Messiaans is. Als je dat beter wilt begrijpen, bekijk dan onze studie [“De 4e en 7e dag: Messias ben David”](#).

Dus als reactie op de vraag van de anti-missionarissen:

"Waarom zijn er veel duidelijke profetieën die zeggen dat Israël zal worden veracht en verdrukt, maar wordt dat niet over de Messias geprofeteerd?"

Antwoorden wij daarop gewoon met, lees Jesaja 53.

Maar, voor het geval dat niet genoeg is, zijn er nog andere verzen die aangeven dat de Messias zal worden verdrukt.

Psalm 22:2

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

Psalm 22:7-9

Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk.
Allen die mij zien, bespotten mij;
zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd *en zeggen*:
Hij heeft *zijn zaak* aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.

Psalm 22:16-18

Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.
Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.

Psalm 69:10 (WV)

De ijver voor uw huis heeft mij verteerd,
de smaad van hen die U smaden, is op mij neergekomen.

Psalm 118:22

De steen *die* de bouwers verworpen hadden,
is tot een hoeksteen geworden.

En tot slot,

Zacharia 12:10

“Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, **Die zij doorstoken hebben**. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als *met* de rouwklacht over een enig *kind*; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Er zijn nog meer Messiaanse profetieën, maar dit is een aantal van de meer algemene beschrijvingen waaruit blijkt dat Hij verdrukking moest ondergaan. Hopelijk zie je dat er nog meer verzen zijn die

verwijzen naar de Messias, waarin wordt aangegeven dat Hij moet lijden; en dat de “Hij” niet Israël is.

Een laatste gedachte; de Messias is een profeet zoals Mozes volgens Deuteronomium 18:15. Wat deed Israël in de geschiedenis met de profeten van JHWH? Werd er altijd positief gedacht over de profeten, met respect, en hadden ze een makkelijk leven? Of werden ze veracht of verdrukt, zelfs tot de dood?

1 Koningen 19:10

Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en **Uw profeten met het zwaard gedood**. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het *mij* te benemen.

Nehemia 9:26

“Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen U in opstand gekomen, en zij hebben Uw wet verworpen en **Uw profeten gedood**, die bij hen hebben getuigd om hen tot U te doen terugkeren. Zo hebben zij grote *godslasteringen* gepleegd.”

Jeremia 38:4

Toen zeiden de vorsten tegen de koning: Laat **deze man toch ter dood gebracht worden**, want zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad zijn overgebleven, en ontmoedigt hij heel het volk door zulke woorden tot hen te spreken. Deze man zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, maar het onheil.

Er zijn nog veel meer verzen die aangeven dat Israël de profeten doodde, maar deze drie laten voldoende zien hoe de profeten van Israël over het algemeen niet zonder zorgen konden leven, maar in plaats daarvan werden veracht of verdrukt, zelfs werden gedood.

Dus, als Jesaja 53 niet voldoende is en aanvullende Messiaanse profetieën niet voldoende zouden aantonen dat de Messias werd veracht en verdrukt, dan zou alleen het feit dat hij een profeet van JHWH is er al voor zorgen dat Hij werd veracht en verdrukt. Natuurlijk, niet elk individu verachtte en verdrukte HHm; de Messias zou ook geliefd zijn, maar Hij zou te maken krijgen met verdrukkingen.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest.

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)