

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De terugkeer van Korach

In Numeri 16, lezen we over de opstand van Korach.

De opstand onder leiding van Korach is een serieuze verwijzing naar de houding van mensen die het leiderschap, de autoriteit en het priesterschap van Jesjoea onze Messias afwijzen.

Het is een verwijzing omdat we weten dat alles wat in het verleden is gebeurd een middel is om ons te leren en ons te laten zien wat opnieuw ... en opnieuw... en opnieuw zal gebeuren.

Prediker 1:9

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.

We ontdekken dat de aanhangers van Korach mensen waren die opstonden om de autoriteit en het leiderschap van Mozes, en het priesterschap van Aäron, in twijfel te trekken. Ze verzamelden zich tegen Mozes en Aäron en betwijfelden dat Mozes (het hoofd) en Aäron (de hogepriester) waren aangesteld over de hele gemeenschap van Israël.

Numeri 16:3

Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE (JHWH) is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE (JHWH)?

Numeri 16:19

Korach liet heel zijn aanhang vanwege hen bijeenkomen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.

Deze aanval op het hoofd van Israël (Mozes) en de hogepriester (Aäron) werd door onze Schepper afgeslagen met een snelle en duidelijke reactie

Het was echt een ernstige zaak.

Hij verzocht de gemeenschap, de rest van de gemeenschap, om zich onmiddellijk geestelijk en fysiek van hen af te scheiden, omdat ze anders door dezelfde zonden konden worden overvallen en onder hetzelfde oordeel zouden vallen.

JHWH zei niet alleen dat ze niet dicht bij hen mochten komen, maar dat zelfs helemaal niets van hun bezit mocht worden aangeraakt.

Numeri 16:24-26

Spreek tot de gemeenschap en zeg: Trek u terug van rondom de woning van Korach, Dathan en Abiram. Toen stond Mozes op en hij ging naar Dathan en Abiram, en de oudsten van Israël gingen achter hem aan. En hij sprak tot de gemeenschap: Ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan, raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden.

Dus, het is een ernstige zaak als je je op de weg van Korach begeeft.

Korach daagde de aangewezen hoogste autoriteit en het hogepriesterschap uit, voor de ogen van de hele gemeenschap.

En daarom werden Korach en zijn aanhangers uitgeroeid.

Numeri 16:31-34

En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd. De aarde opende haar mond en verzwoeg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen. En zij daalden levend af naar het graf, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen, en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer, want zij zeiden: Als de aarde ons ook maar niet verzwelgt!

Wij begrijpen dat Jesjoea nu ons Hoofd en Hogepriester is, net zoals Mozes en Aäron dat waren ten tijde van Korach.

1 Korinthe 11:3

Maar ik wil dat u **weet dat Christus het Hoofd is van iedere man** en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

En ...

Hebreeën 6:20

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jesjoea (Jezus), Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

En, net zoals Mozes dat was, is Jesjoea nu onze Middelaar tussen ons en God (Elohiem).

1 Timotheüs 2:5

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jesjoea (Jezus) de Messias.

Dus elke aanval op het door JHWH aangestelde hoofd- en hogepriesterschap van Jesjoea onze Messias komt precies overeen met wat Korach deed.

Numeri 16:3

Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE (JHWH) is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE (JHWH)?

Je zou voor mensen die hetzelfde als Korach doen met Jesjoea de volgende metafoor kunnen gebruiken: ... "Je legt te veel nadruk op Jesjoea... de hele gemeenschap is heilig of apart gezet en JHWH is onder ons (dat wil zeggen dat ze geen middelaar nodig denken te hebben)... waarom stel je Jesjoea boven de gemeente van JHWH (om een Middelaar te zijn)?"

En hoe zou de gemeente daarop moeten reageren?

Wat was het antwoord en de instructie van JHWH?

Numeri 16:24-26

Spreek tot de gemeenschap en zeg: Trek u terug van rondom de woning van Korach, Dathan en Abiram. Toen stond Mozes op en hij ging naar Dathan en Abiram, en de oudsten van Israël gingen achter hem aan. En hij sprak tot de gemeenschap: Ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan, raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden.

Als iemand het hoofd, dat JHWH over ons aanstelt, afwijst, moeten wij daarop reageren door ons van die individuen te distantiëren, omdat we anders worden meegezogen in dezelfde zonde, en onder hetzelfde oordeel als hen zullen vallen.

Prediker 1:9

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.

Ook Jesjoea en Zijn discipelen hadden in de eerste eeuw te maken met dergelijke beschuldigingen en aanvallen, en helaas is het gedachtegoed van Korach ook vandaag de dag nog aanwezig.

Er zijn mensen die Jesjoea en het Brit Chadasja, of Nieuwe Testament, afwijzen, omdat ze verstrikt zijn geraakt in valse doctrines en verkeerde uitleggingen.

Zoals het een ernstige zaak was om het geautoriseerde hoofd en de hogepriester in de tijd van Mozes te betwijfelen, is dat vandaag de dag nog net zo ernstig.

En er is niets nieuws onder de zon.

Omdat we ons daar zorgen over maken is de Brit Chadasja Serie van 119 Ministries tot stand gekomen, gewoon om mensen te helpen niet de fout van Korach te maken en niet het pad van Korach op te gaan.

Jesjoea is de Profeet zoals Mozes.

JHWH verklaarde bij monde van Mozes dat een profeet zoals Mozes zou komen en dat we naar Hem moeten luisteren.

Daarbij willen we benadrukken dat het luisteren naar deze profeet zoals Mozes een gebod is van onze Schepper, uitgewerkt in de Torah.

Dus als je niet luistert naar de Profeet zoals Mozes overtreedt je de Torah, of om het wat specifiek te maken, het is zonde.

Deuteronomium 18:15-19

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE (JHWH), uw God, voor u doen opstaan; **naar Hem moet u luisteren**, overeenkomstig alles wat u van de HEERE (JHWH), uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE (JHWH), mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de HEERE (JHWH) tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. **En met de man die niet naar Mijn woorden luistert**, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ik zal rekenschap van hem eisen.

Er is maar een profeet gekomen die precies past in de profetie van Deuteronomium 18, en die persoon is Jesjoea onze Messias, die leefde aan het begin van de eerste eeuw.

Mensen die getuige waren van het leven van Jesjoea raakten ervan overtuigd dat Hij de Profeet was en is, die zou komen, de profeet zoals Mozes.

Johannes 6:14

Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Hij is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

Maar waarom waren ze daar zo van overtuigd?

Niet alleen keken ze in de eerste eeuw nog steeds uit naar de Profeet van Deuteronomium 18, maar ze raakten er ook van overtuigd dat Jesjoea werkelijk die Profeet was.

Alleen Jesjoea is degene die op de meeste uiteenlopende manieren zoals Mozes was.

Maar, er zijn mensen die suggereren dat Jozua de Profeet zoals Mozes uit Deuteronomium 18 was.

Deuteronomium 31:14

De HEERE (JHWH) zei tegen Mozes: Zie, uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Jozua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal Ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozua en zij gingen staan in de tent van ontmoeting.

We zullen later in deze studie laten zien dat de Torah specifiek noemt dat Jozua niet de Profeet zoals Mozes was.

Ten eerste zullen we alle overeenkomsten tussen Jesjoea de Messias en Mozes laten zien. Houd daarbij in gedachten dat het er niet om gaat dat de andere profeten niet dezelfde overeenkomsten kunnen hebben, maar dat geen andere profeet *zoveel* overeenkomsten heeft met Mozes als Jesjoea.

We gaan van start.

Mozes werd door Elohiem gestuurd.

Exodus 3:13-14

En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaders heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN (of in sommige vertalingen IK ZAL ZIJN WAT IK ZAL ZIJN). Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.

En Jesjoea is gestuurd door Elohiem.

Johannes 8:42

Jesjoea (Jezus) dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

En er is nog meer ...

- A. Mozes werd geboren onder een buitenlandse koning. (Exodus 1)
- B. Jesjoea werd ook geboren onder een buitenlandse koning. (Lukas 2:1)

- A. Mozes kwam om de Wet van God te verkondigen (Exodus 18:15-16)
- B. Jesjoea kwam om de Wet van God volledig te verkondigen (pleroe) (Mattheüs 5:17-19)

- A. Het leven van de jonge Mozes werd bedreigd door een boosaardige koning. (Exodus 1:15-16)
- B. Het leven van de jonge Jesjoea (Jezus) werd bedreigd door een boosaardige koning. (Mattheüs 2:16)

- A. Mozes bracht zijn kindertijd door in Egypte waar hij tegen de boosaardige koning werd beschermd. (Exodus 2:10)
- B. Jesjoea bracht Zijn kindertijd door in Egypte waar hij werd beschermd tegen de boosaardige koning. (Mattheüs 2:13-14)

- A. Het koninkrijk van Egypte werd aan Mozes aangeboden, maar hij weigerde het. (Hebreeën 11:24)
- B. Het koninkrijk van de wereld werd aan Jesjoea aangeboden, maar Hij weigerde het. (Mattheüs 4:8-9)

- A. Door het Pascha werden Heidenen door Mozes in het verbond gebracht. (Exodus 12:38)
- B. Door Zijn daad met Pascha, bracht Jesjoea de verloren schapen van Israël, die heidenen waren geworden, terug in het verbond (Mattheüs 15:24). (Zie ook de studies “[De verloren schapen](#)” en “[Wat is het evangelie](#)” van 119 Ministries.)

- A. Mozes werd door zijn familie bekritiseerd. (Numeri 12:1)
 - B. Jesjoea werd door Zijn familie bekritiseerd. (Markus 3:20-21)
-
- A. In tegenstelling tot de andere profeten, sprak Mozes van aangezicht tot aangezicht met JHWH. (Exodus 3:1-10) (Deuteronomium 34:10)
 - B. Net zoals Mozes, sprak ook Jesjoea van aangezicht tot aangezicht met JHWH. (Lukas 9:34-36)
Alle andere profeten kregen alleen visioenen en dromen. (Deuteronomium 34:10)
-
- A. Mozes was een leraar. (Deuteronomium 4:1-5)
 - B. Jesjoea was een leraar. (Mattheüs 22:16)
-
- A. Mozes was trouw. (Numeri 12:5-7)
 - B. Jesjoea was trouw. (Hebreeën 3:1-2)
-
- A. Mozes gaf brood van JHWH aan Israël. (Exodus 16:14-15)
 - B. Jesjoea gaf brood van JHWH aan Israël. (Mattheüs 14:19-20)
-
- A. Mozes deed wonderen en tekenen. (Deuteronomium 34:10-12)
 - B. Jesjoea deed wonderen en tekenen. (Johannes 5:36) (Johannes 12:37-38)
-
- A. Mozes werd door JHWH gebruikt om Israël te bevrijden van de gebondenheid aan Farao.
 - B. Jesjoea werd door JHWH gebruikt om Israël te bevrijden van de gebondenheid aan de tegenstander (Satan).
-
- A. Mozes was een herder die Israël door de wildernis leidde. (Exodus 3) (Numeri)
 - B. Jesjoea was de ene goede herder die het Israël, dat was verstrooid in de wildernis, leidde. (Mattheüs 15:25) (Johannes 10:11) (Mattheüs 9:36) (Ezechiël 34:23) (Ezechiël 37:24)
-
- A. Mozes was een nederige dienaar van JHWH. (Numeri 12:3)
 - B. Jesjoea was een nederige dienaar van JHWH. (Filippenzen 2:8-9)
-
- A. Mozes vastte veertig dagen in de wildernis. (Exodus 34:28)
 - B. Jesjoea vastte veertig dagen in de wildernis. (Mattheüs 4:2)
-
- A. Mozes was een middelaar van het verbond. (Exodus 24:7-8)
 - B. Jesjoea is de Middelaar van het verbond. (Mattheüs 26:26-28) (Markus 14:24) (Lukas 22:20)
(Hebreeën 9:11-15) (1 Korinthe 11:25) (2 Korinthe 3:6)
-
- A. Mozes bood zich aan om te sterven voor de zonden van Israël. (Exodus 32:30-33)
 - B. Jesjoea bood zich aan om te sterven voor de zonden van Israël (Jesaja 52-53) (Johannes 17)
-
- (Toch was Mozes niet gekwalificeerd om zijn leven op te offeren vanwege zijn eigen zonden - Exodus 32:33, maar Jesjoea was wel gekwalificeerd- (1 Petrus 2:22) (1 Johannes 3:5) (Hebreeën 4:15) (2 Korinthe 5:21)*
-
- A. Mozes offerde het lam bij het drempelverbond om Israël te sparen voor de toorn van JHWH, waardoor de eerstgeborenen gespaard bleven. (Exodus 12:11-12).
 - B. Jesjoea offerde zichzelf als het Lam van het drempelverbond om Israël te sparen voor de toorn van JHWH, waardoor Israël, de eerstgeborene van JHWH, gespaard bleef. (Johannes 1:29).

(Zie ook de studie “[Het Drempelverbond](#)” van 119 Ministries)

- A. Mozes doopte Israël door hen door de Rode Zee te laten gaan. (Exodus 14)
- B. Jesjoea doopte Israël door hen de Geest te sturen (Mattheüs 3:11)

- A. Mozes versloeg de grote vijand van Israël, Amalek (volgens rabbijnen symbool voor alle kwaad) door zijn handen op te heffen. (Exodus 17:8-13)
- B. Jesjoea versloeg de grote tegenstander van zonde en dood, door zijn handen op te heffen in zijn dood. (Johannes 19:18) (Romeinen 8)

- A. Mozes stuurde twaalf spionnen om Kanaän te verkennen. (Numeri 13)
- B. Jesjoea stuurde twaalf apostelen om de wereld te bereiken. (Mattheüs 10:1)

- A. Mozes stelde zeventig oudsten aan over Israël (Numeri 11:16-17)
- B. Jesjoea stelde zeventig discipelen aan om de volken te onderwijzen. (Lukas 10:1)

- A. Mozes was de middelaar tussen God en mensen. (Exodus, Deuteronomium, Numeri)
- B. Jesjoea is de Middelaar tussen God en mensen. (1 Timotheüs 2.5)

- A. Het afwijzen van de autoriteit van Mozes leidt tot vernietiging. (Numeri 16)
- B. Het afwijzen van de autoriteit van Jesjoea leidt tot vernietiging (Handelingen 3:22-23)

Het is duidelijk dat alleen Jesjoea de Profeet zoals Mozes is. Geen andere persoon in de geschiedenis van de Bijbel past zo goed in het leven, patroon en doel van Mozes zoals Jesjoea.

Zoals we al eerder noemden zijn er mensen die onderwijzen dat Jozua de Profeet zoals Mozes was.

Daar zijn verschillende redenen voor:

1) Argument nummer een is ongeveer: Mozes heeft het tegen zijn generatie (die uit Egypte was gekomen) daarom moet de “Profeet” tot die generatie behoren.

Deuteronomium 18:15-16

Een Profeet uit **uw** midden, uit **uw** broeders, zoals ik, zal de HEERE (JHWH), uw God, voor **u** doen opstaan; naar Hem moet **u** luisteren, overeenkomstig alles wat u van de HEERE (JHWH), uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE (JHWH), mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.

Het woord “u(w)” dat hier vetgedrukt is staat hier in enkelvoud. Dat betekent dat het niet specifiek aan individuen van dezelfde generatie was gericht, maar aan het volk Israël als eenheid.

Deuteronomium 18:15-18 was gericht aan het hele volk en haar nakomelingen, evenals de voorgaande verzen, omdat het volk, dat had gevraagd om alleen via Mozes te spreken, het land niet eens binnen mocht gaan. Toch spreekt hij in de voorgaande verzen tegen hen alsof ze zouden binnengaan.

Dus daarmee weten we zeker dat Hij niet specifiek tot die generatie sprak. Hij sprak tot Israël als geheel, wat betekent ook alle nakomelingen die nog zullen komen.

2) Argument twee gaat ongeveer zo, “JHWH zegt dat Hij MET Jozua zou zijn zoals Hij MET Mozes was geweest, daarom is het logisch dat Jozua de profet ZOALS Mozes zou zijn.”

Allereerst geeft een overeenkomst tussen Jozua en Mozes niet perse aan dat hij de Profeet is uit Deuteronomium 18:18.

Het lijkt erop dat onze Schepper heeft geanticipeerd op een mogelijke verwarring daarover en om volledig uit te sluiten dat Jozua de Profeet is van Deuteronomium 18:18, heeft JHWH het volgende gezegd NADAT wordt vermeld dat iedereen Jozua moest gehoorzamen zoals ze Mozes gehoorzaamden:

Deuteronomium 34:10-12

En er is in Israël geen profet meer opgestaan zoals Mozes, die de HEERE (JHWH) kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de HEERE (JHWH) hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land; en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte.

Dus, mocht er nog verwarring zijn of Jozua de Profeet zoals Mozes zou kunnen zijn, vermeldt JHWH zelf dat er nadat deze mensen gehoorzaam waren aan Jozua, net zoals ze Mozes gehoorzaamden, er NOG steeds geen profet zoals Mozes was opgestaan. Dat alleen al is voldoende bewijs, volgens JHWH zelf, dat Jozua NIET de Profeet zoals Mozes kan zijn.

3) Daarnaast was Jozua al opgestaan of aangesteld lang voordat Mozes zei dat JHWH een Profeet zou doen opstaan (Deuteronomium 1:38; 3:26). Het woord dat is vertaald als “Hij zal doen opstaan” in vers 15, is het Hebreeuwse woord יָקִיַם

Jaqiem, de derde persoon enkelvoud van *hifil?*, wat “Hij zal doen opstaan” of “Hij zal ervoor zorgen dat het wordt gevestigd” betekent. Het is een weergave van een onvoltooide daad, wat aangeeft dat JHWH het nog niet heeft gedaan, terwijl Hij Jozua al lang daarvoor HEEFT aangesteld. Deuteronomium 18:18 heeft het DUIDELIJK over een andere persoon, en het gaat zeker NIET om Jozua, of Jehosjoea ben Noen.

Het is echter goed om erop te wijzen dat, net zoals Mozes een type was van Jesjoea, ook Jozua, of in het Hebreeuws Jehosjoea, een type was van de Messias, die de mensen als eenheid zou terugbrengen naar het volledige Woord van God, en naar het land, als koning, als de ultieme daad vanuit zijn rol als Messias. Als we de overeenkomsten van Mozes en Jozua (met Jesjoea) bij elkaar optellen, dan vormen ze samen een perfect type of voorafschaduwing van de Messias die nog zou komen. Jozua, of Jehosjoea, openbaart zelfs de naam van de toekomstige Messias... omdat hij in het Hebreeuws exact dezelfde naam draagt.

Laten we verdergaan.

Jesjoea sprak niet Zijn eigen woorden, maar alleen de woorden van de Vader.

Deuteronomium 18:18

Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Lees maar:

Johannes 12:49

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Johannes 14:23-24

Jesjoea (Jezus) antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

En degene die niet luistert naar de Profeet zoals Mozes, zal ontdekken dat JHWH Zelf dat vereist.

Deuteronomium 18:19

En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: **Ík** zal rekenschap van hem eisen.

Johannes 12:47-48 (NBV)

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen

Net zoals JHWH Israël de opdracht gaf om de woorden van Mozes te gehoorzamen, zei Hij hen ook dat ze gehoorzaam moesten zijn aan de komende Profeet zoals Mozes.

Deuteronomium 18:15

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE (JHWH), uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Deuteronomium 18:19

En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: **Ík** zal rekenschap van hem eisen.

En net zoals er een aantal mensen zoals Korach waren, die de aangewezen rollen van Mozes als hoofd en Aäron als hogepriester betwijfelden, zijn er mensen zoals Korach die zich uitspreken tegen Jesjoea als Hoofd en Hogepriester.

Als je niet luistert naar Jesjoea, ben je ongehoorzaam aan de Torah. Het is een direct gebod in de Torah om de woorden te gehoorzamen van de Profeet zoals Mozes. Als je de woorden, die Jesjoea sprak, niet ter harte neemt, zet je het Woord van God aan de kant. Het aanvallen van de autoriteit, het leiderschap en het priesterschap van Jesjoea is dezelfde fout die Korach maakte. Het is dezelfde fout die veel Joden in de eerste eeuw maakten. En helaas bestaat de fout van Korach vandaag de dag nog steeds, en leidt hij tot vernietiging.

Misschien vraag je je af waarom je Jesjoea zou moeten volgen, moet aanhoren en moet luisteren naar Zijn woorden.

Het antwoord is eenvoudig. De Schepper van het heelal gaf ons die opdracht, in de TENACH, of meer in het bijzonder, in de Torah. Het is geen simpele kwestie, tenzij we de Torah een simpele kwestie vinden.

Het bewijs voor Jesjoea ligt er, net zoals het bewijs voor Mozes en Aäron aanwezig was voor Korach. Jesjoea beweerde dat hij de Profeet zoals Mozes was. Er zijn anderen die getuigen dat Jesjoea ons hoofd en onze Hogepriester is.

Toch zijn er mensen die slecht over Hem spreken, op een vergelijkbare manier als Korach.

Exodus 22:28 (NBV)

Je mag God niet lasteren en je mag de leiders van je volk niet vervloeken.

Door slecht te spreken over Jesjoea, of door te beweren dat Jesjoea slechte dingen zei, en dus een leugenaar was, of een uitvinding van mensen, is een beschuldiging die een serieuze belediging is van de Torah, als ze onjuist is.

Zoals we al zeiden, het is een ernstige zaak.

Petrus citeert Deuteronomium 18, en zegt daarbij, dat degene die niet luistert naar Jesjoea, zal worden uitgeroeid uit het volk... net zoals de aanhangers van Korach.

Handelingen 3:22-23

Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Waarom zegt Petrus dat zo iemand uit zijn volk zal worden uitgeroeid? Omdat dat ook gebeurde met de aanhangers van Korach.

Het Nieuwe Testament bevestigt heel duidelijk dat degenen die Jesjoea afwijzen, in de gevaarlijke staat van Korach-rebellie verkeren, evenals de mensen die met dergelijke individuen omgaan.

Bijvoorbeeld, hier zijn enkele waarschuwingen uit het Nieuwe Testament.

Romeinen 16:17

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

2 Johannes 1:9-11

Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.

2 Petrus 2:1

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. **Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.**

We moedigen iedereen aan om naar deze waarschuwingen te luisteren, door mensen die Jesjoea als onze Messias afwijzen en toch beweren JHWH te volgen, niet te promoten of jezelf ermee te associëren. De opstand van Korach was een serieuze zaak en is dat nog steeds, met gevolgen die in niemands voordeel zijn.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)