



*"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen "Comfortable."  
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.  
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.  
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."*

## **Bekvämlighet**

Alla vill ha det bekvämt och i själva verket är det något vi tycks ta för givet.  
Ändå är det inte vad vår Skapare kallar oss till.

Det betyder inte att man inte ska bära bekväma kläder, bekväma skor, eller ha en bekvämt i våra hem. Vi talar om vår vandring och vårt liv tillsammans med Skaparen vars sändebud vi är och det "Namn" vi vi bekänner oss till.

Att ha det bekvämt kan beskrivas som:

*"Vara i ett tillstånd av fysisk och psykisk bekvämlighet, belåten, ostörd och att ha det skönt i största allmänhet."*

När vi har det bekvämt blir vi lätt självbelåtna. Med andra ord är vi nöjda med vad vi har, utan någon större önskan om förändring. Att vara självbelåtna lämnar oss sårbara för stolthet eller en falsk känsla av trygghet, säkra på att allt är bra. När vi har det bekvämt och är självbelåtna ser vi ingen anledning att anstränga oss, eftersom "Vi har det så bra som vi har det".  
Ändå är vi befallda att fortsätta att växa eller öka vår kunskap och förståelse av Skaparen. Här bara några exempel på vad vi är uppmanade till att göra av vår Herre:

### **Efesierbrevet 4:15**

Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt **växa upp** till honom som är huvudet, Kristus.

### **Kolosserbrevet 1:10**

Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och **växa** i kunskapen om Gud.

### **1 Tessalonikerbrevet 4:10**

och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien.  
Men vi uppmanar er, bröder, att **göra det ännu mer**.

### **Hebreerbrevet 6:1**

Låt oss därför **lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen**, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud

## **2 Petrus 3:18**

Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus (Yeshua HaMashiach). Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen.

## **5 Moseboken 6:4-9**

Hör, Israel! Herren YHWH, vår Gud, Herren YHWH är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskräpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Om vi inte växer är vi stillastående och i riskzonen för att bli självbelåtna. När vi är bekväma i vår bibelkunskap och vårt dagliga liv, hur ofta tar vi då steg i tro? Hur mycket står vi för det vi tror på och vandrar med Gud som Abraham gjorde?

Om vi är ärliga mot oss själva, är det nog inte så ofta. Det tillhör inte vår mänskliga natur.

Om det vore naturligt för oss att leva utanför vår bekvämlighetszon, skulle vi inte behöva ständig uppmuntran från vår Skapare och påminnelse om att vi inte behöver vara rädda. Tänk på Joshua; Han tog över efter Moses att leda Israels folk.

Han hade varit vittne till mirakulösa händelser när han växte upp under Moses. Ändå ser vi hur Herren uppmuntrade honom att vara stark och modig och att inte vara förskräckt eller förfärad.

## **Josua 1:6-9**

Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart du än går."

Det finns många exempel på människor som blivit kallade från bekvämlighet i sina dagliga liv för att istället göra stora saker för Herren. Läs, studera och begrunda några exempel på människor som blev kallade:

Moses var ovillig att följa Skaparen, bekväm i sitt liv som herde och inte behöva leda eller tala med människor. Men genom honom räddade JHWH Israel som beskrivs med början i 2 Moseboken 3.

Gideon, den yngste i den minsta klanen av den svagaste stammen, räddade Israel i Domarboken 6-8.

Abraham lämnade ett bekvämt liv för att gå dit som Skaparen kallade honom till, vilket berättas om i 1 Moseboken, med början i kapitel 12.

Sadrak, Mesak och Abed Nego, var satta över angelägenheter i provinsen Babylon, men de övergav sina bekväma liv för att göra Skaparens vilja.

När vi har det bekvämt riskerar vi också att bli nöjda. Men det är inte det värsta. Värre än belåtenhet är att blir lat och ovillig att göra vad som krävs av oss. Vi kan hitta tusen ursäkter för att inte lämna vår bekvämlighetszon. Även Moses försökte slingra sig och vad han gjorde upprörde Herren. Titta på hur många gånger Moses säger (eller argumenterar) med "Men" eller något annat försök att slingra sig med en ursäkt:

## **2 Moseboken 3:11**

Men Mose sade till Gud:

"Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?"

## **2 Moseboken 4:1**

Mose svarade: "Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger: Herren har inte uppenbarat sig för dig?"

## **2 Moseboken 4:10**

Då sade Mose till Herren:

"Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga."

## **2 Moseboken 4:13**

Men Mose sade: "Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill."

Då ser vi hur upprörd Herren blev av Moses fortsatta motvilja;

## **2 Moseboken 4:14**

Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sade:

"Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala.

Och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig skall han känna glädje i sitt hjärta.

Herren vill inte att vi ska ha det bekvämt om det gör oss trotsiga och ovilliga att följa Honom.

Titta på Israels barn när Herren förde dem ut ur Egypten. De ropade på befrielse från sitt förtryck. Det var verkligen illa för dem i Egypten, men det var bekvämt eftersom det var vad de kände till. Så under processen med deras befrielse, hände saker som gjorde det obekvämt för dem. Deras liv blev hårt och det okända var lite skrämmande för dem. Så vad gjorde de? De klagade. En del av deras klagomål kan tyckas motiverade, men det gör de inte för Skaparen.

## **2 Moseboken 5:20-21**

När de kom ut från farao träffade de Mose och Aron, som stod där för att möta dem.

Och de sade till dem: "Måtte Herren se vad ni har gjort och döma er, därför att ni kommit farao och hans tjänare att avsky oss och har satt svärd i deras hand, så att de kan döda oss."

## **2 Moseboken 14:10-12**

När farao närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sade till Mose:

"Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen?"

Vad var det du gjorde mot oss, när du förde oss ut ur Egypten?"

Var det inte det vi sade till dig i Egypten? Vi sade ju: Låt oss vara, så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen."

## 2 Moseboken 16:2-3

Och hela Israels menighet knotade mot Mose och Aron i öknen och sade till dem:  
"Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger."

## 2 Moseboken 17:2-3

Då klagade folket på Mose och sade: "Ge oss vatten att dricka." Mose svarade dem:  
"Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni Herren på prov?" Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: "Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?"

I samtliga dessa fall fortsatte Herren att förse dem, även om hans tålmod hade och har fortfarande sina gränser. Titta på hur han svarar på deras fortsatta klagan på det mirakulösa mannat och folkets omätliga begär efter kött.

## 4 Moseboken 11:1-6

Folket började högljutt klaga inför Herren hur illa de hade det. Då Herren hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. Folket ropade då till Mose och han bad till Herren, och elden dog ut. Platsen fick namnet Tabeera, därför att Herrens eld hade brunnit ibland dem. Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: "Vem skall ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna."

## 4 Moseboken 11:31-33

Och en stormvind for ut från Herren. Den förde med sig vaktlar från havet och drev dem över lägret, omkring en dagsresa i varje riktning från lägret och två alnar över marken. Folket gick då hela den dagen och natten och följande dag och samlade vaktlar. Det minsta någon samlade var tio homer, och de bredde ut dem åt sig runt omkring lägret. Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes YHWH Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga.

De längtade efter Egyptens bekvämligheter, färska frukt, kött och bröd, etc.  
De skulle hellre ha dött i Egypten än att ha det obekvämt under en tid. Låter det bekant?

Vill du hellre luta dig tillbaka och koppla av när tillståndet i världen hårdnar, än att vända om och få till en förändring?

Det är lätt att stanna där vi är, att ha det "tillräckligt bra" genom att läsa Bibeln varje vecka, kanske läsa någon psalm eller ett ordspråk varje dag och gå i kyrkan på Söndag.

Det är lätt att be en liten bön varje dag och ge Herren en "lista" över dina problem, eller ge ett ytligt tack för ytterligare en dag. Att be en bön innan läggdags, eller att alltid upprepa samma ord när man tackar för maten.

Detta är alla saker som många av oss gör dagligen, de är bekväma. Men hjälper de oss att växa till djupare relation med Honom? Har vi blir självbelåtna på grund av våra rutiner?

Kanske är det dags att röra om i grytan en aning, för att få det lite mer obekvämt!

Obekvämlighet förändrar våra rutiner.

Obekvämligt är att ta tid från våra favoritteveprogram och att prata med våra barn om Guds Ord.

Obekvämlighet är att tillbringa tid i bön med Skaparen som söker en dialog (2-vägs kommunikation), inte en monolog där bara vi talar till Honom.

Vad som är så svårt är att ta ett första steg ut för att göra något annat, något som känns obehagligt, speciellt i början.

En av de svåraste sakerna för de flesta är att ta sig tid för att utveckla en *djup* relation med vår Skapare, eftersom det kräver ansträngning. Att utveckla av en grundläggande kommunikation är inte det svåraste. Det som kräver ansträngning är att utveckla ett *djup* i relationen. Det kräver att vi gör något mer än vad vi alltid har gjort. Det kan kräva att vi går på okänd mark där vi har aldrig varit förut.

Vi kan även behöva ...

Lyssna noga nu, du kan behöva sitta ner om du inte redan gör det!

Är du redo?

Vi kan behöva leva våra liv annorlunda än de omkring oss, på ett sätt som skiljer sig från våra familjer och våra vänner, som skiljer sig från hur samhället lever, som skiljer sig från allt vad vi är vana vid i vår lilla värld. Vi kan behöva stå ut med det. Vi har inte blivit kallade att vara vad vi har varit, vi har blivit kallade till att vara heliga, en avskilt folk. Kom ihåg vad Paulus säger i sitt brev till Romarna;

### **Romarbrevet 12:1-2**

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambara era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. □

Är du lydig till Ordet i ditt liv? Om så är fallet är det fantastisk! Men hur kan det bli djupare? Lydnad till Torah och leva avskilda i den utsträckning som är möjligt, är ett fantastisk första steg. Men det är fortfarande bara början.

Så vad är då steg två?

Steg två är att lära sig att inte vara självbelåten, nöjd med hur din vandring med Herren är idag. Steg två handlar om att gå djupare med vår Skapare. Vi kan inte gå djupare om vi inte gör något.

Vi är inte kallade att vara självbelåtna.

Vi är kallade att göra något annat än vad vi redan gör varje dag.

En pånyttfödd kan bara leva på ”mjölk” under en viss tid, tills han inte längre får all den näring han behöver från den. Sedan behövs ”fast föda”.

### **1 Korinterbrevet 3:2**

Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än.  
Och det gör ni inte nu heller,

och

## Hebreerbrevet 5:12

Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!

För mer att läsa om detta se vår undervisning med titeln [Guds levande Ord](#).

Det är inte annorlunda med oss i vår vandring med Herren.

Vi måste först ha "mjölk" eller den grundläggande undervisningen och lärdomarna som finns i Torahn, innan vi kan gå vidare till fast föda som kommer med andlig mognad.

För att kunna fortsätta växa andligt har vi inte råd att bli bekväma och självbelåtna i våra liv.

## Jakob 1:22-24

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmet han genast hur han såg ut.

Gör en koncentrerat försök att spendera mer tid att studera Guds Ord. Istället för att bara läsa din Bibel slentrianmässigt, försök skapa ett bestämt studiesätt. Ta reda på mer om ett visst Bibelord, var det kommer ifrån och hur det används i dag. Jämfört med hur det användes vid tidpunkten då det skrevs. Be Herren att avslöja sina djupare sanningar för dig när du läser.

Han berättar om vi söker Honom. *Bed ock ni skall få...* (Matteus 7:7). Han är trofast och håller uppsikt över sitt ord och gör det Han säger!

Tillbringa också tid ensam i bön, men sätt inte enbart upp en lista över dina önskemål.

Fråga Honom vad [Han önskar av dig](#), och vänta sedan på att lyssna efter ett svar.

Han kan ge det i en bön medan du begrundar Hans ord. Han kan ge svar genom ett samtal med någon annan, eller svara dig direkt när du är i bön inför Honom. Han kan använda vilket sätt Han önskar. Han är inte begränsad till vad vi har skrivit upp eller kan föreställa oss.

Ibland när vi tillbringar tid med att lära eller diskutera Skriften med våra barn eller någon annan, kan Herren avslöja nya sanning eller insikter för oss. Så det är viktigt att vi diskuterar Hans ord med andra samt lär det till våra barn.

Om vi inte lär våra barn Hans vägar, så kommer världen att lära dem sina vägar.

Det viktiga här är att tillbringa tid med Hans Ord precis som anges i Shema;

## 5 Moseboken 6:4-9

Hör, Israel! YHWH Herren, vår Gud, YHWH Herren är en.

Och du skall älska YHWH Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.

Du skall inskräpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna.

Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Detta är bara några idéer för att hjälpa dig att komma igång med att gå djupare och verkligen söka en mer intim relation med Fadern.

Nu när den sista tiden närmar sig är vi kallade att vara ljus till världen. Vilken typ av ljus är du?

En liten flämtande låga som knappt orkar tränga igenom mörkret runt omkring, eller är du en ledstjärna av flammande ljus genom det liv du lever. Är du bekväm i din vandring och relation med Skaparen? Finner du dig själv klagande över att du "måste" läsa Bibeln? Gräver du djupt i hans ord för att leta efter "fast föda" eller är du nöjd med att bara "skrapa på ytan" dricka "mjölk?"

I början av denna undervisning nämnde vi att det inte handlade om bekväma omständigheter, men den andliga betydelse av detta. Vi är i strid mot en osynlig fiende. Vi ska bära Guds vapenrustning. Rustning är inte bekväm, den är varm och tung. Den är inte avsedd att vara bekväm, dess syfte är att skydda bäraren. Vi måste vara obekväma och redo att föra krig mot den osynliga motståndaren istället för att ligga hemma på sofflocket, klädd i sköna kläder.

En sista sak att tänka på när det gäller bekvämlighet är att ha viljan att kliva ur vår lilla låda. De flesta är nog eniga om att Messias gick igenom åtminstone en period av extremt obehag, som bokstavligen fick Honom att svettas blod när Han var i bön i Getsemane.

#### **Lukas 22:44**

*Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare,  
och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.*

Vid detta tillfälle var Messias i Getsemane för att be att denna kalk om möjligt skulle gå ifrån Honom. Han visste vad som skulle komma och han ville verkligen inte i sin köttliga skepnad vara med om det. Han var så långt utanför i sin bekvämlighetszon man klan komma vid detta tillfälle och Hans stressnivå var så hög, att det med största sannolikhet ledde till att kapillärerna i hans kropp sprack och orsakade Honom att svettas blod. Ett tillstånd som kallas hematohidrosis.

(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810702/>)

Trots denna extrema nivå av obehag, vad gjorde Messias?

Han stannade i bön så länge Han kunde och gjorde sedan sin Faders vilja.

Messias är vårt exempel på hur man lever som lärljungar och vi bör ta del av hans Hans handlande under Hans mest extrema nivå av obehag. När du får det obekvämt, kom närmare Fadern och Han kommer att ge dig styrka att göra hans vilja.

Be om möjligheten att få användas av din Skapare. Hitta din bekvämlighetsnivå och ta sedan ett rejält steg för att sträcka dig vidare. Stega in i hans värld istället för din egen. Vi kommer aldrig att komma dit vi är på väg, att leva ett avskilt liv om vi är bekväma med att vistas där vi är.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!*

*Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminaloTodo.net](http://www.ExaminaloTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](http://www.twitter.com/119Ministries#)