



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Zijn de tempeloffers een vorm van dierenmishandeling?

Regelmatig proberen Bijbelcritici om de Schriften in diskrediet te brengen, door te betogen dat er morele inconsistenties in staan, omdat er wordt aangemoedigd om wreed met dieren om te gaan. Daarmee bedoelen ze specifiek het Levitische offersysteem dat God in de Torah heeft uitgelegd. Ze proberen God af te schilderen als een bloeddorstig en kwaadaardig wezen, en Zijn offersysteem als een gedateerd en onbeschaafd systeem waarbij miljoenen gedomesticeerde dieren zonder pardon zijn gedood vanwege gedateerd, cultureel bijgeloof.

Is God bloeddorstig en wreed? Of geeft Hij om het welzijn van alle dieren, zelfs tijdens hun sterven? We gaan de Bijbel onderzoeken.

Deuteronomium 25:4

Een rund mag u niet muilkorven als hij aan het dorsen is.

Het is liefdevol voor dieren dat ze tijdens het werken mogen eten. Hoe wreed zou het zijn om een dier te laten werken zonder voedsel; en het als het honger had niet te laten eten?

Spreuken 12:10

De rechtvaardige weet wat zijn beesten nodig hebben, maar de zondaars zijn meedogenloos van aard.

Dit gedeelte verbindt “rechtvaardigheid” met zorgen voor de noden van een gedomesticeerd dier, en “zonde” met misbruik. Met andere woorden, hoe iemand een dier behandelt, kan een aanwijzing zijn hoe hij anderen behandelt.

Omdat God rechtvaardig is (Psalm 145:17) heeft Hij ook oog voor de noden van dieren. Die vriendelijkheid wordt weerspiegeld in Zijn Eeuwige Wet.

Exodus 20:10

“Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER (JHWH) uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, **uw dieren niet**, evenmin als de vreemdeling die bij u woont.”

We zien hier dat JHWH van de eigenaren van dieren verwacht dat ook werkende dieren een 24-urige periode van rust hebben (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang). Dit is iets wat zelfs niet alle seculiere werkgevers doen, omdat er miljoenen mensen zijn die overuren moeten maken in de weekenden als er een piek is qua werk.

In termen van werklast betoont God meer vriendelijkheid aan een os of paard dan de meeste werkgevers betonen aan hun personeel. Dat zegt toch wel iets. Wil je meer weten over de Sabbat, bekijk dan onze studie, "[De dag van de Sabbat](#)".

De Sabbat is een van de belangrijkste geboden in de hele Bijbel. Er waren strenge gevolgen voor het overtreden ervan, maar het redden van het leven van een dier wordt als belangrijker gezien dan de sabbatsrust zelf.

Mattheus 12:11-12

Hij zei tegen hen: **Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?** Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen.

We zien hier dat Jesjoea het leven van een dier belangrijker acht dan het fysieke gebod om te rusten. Christus zegt dat redding en bescherming van een dier "goed doen" is, en dat is natuurlijk toegestaan op de Sabbat; dus leven en barmhartigheid is altijd een zwaardere, belangrijkere zaak dan de wekelijkse vereiste om te rusten.

Wil je meer weten over zwaardere zaken, bekijk dan onze studie "[Belangrijker zaken](#)."

Het is verbazend dat Gods vriendelijkheid zelfs wordt getoond in het Levitische offersysteem. De manier waarop er in de geschiedenis werd geslacht, toont goddelijke kennis en barmhartigheid.

Leviticus 17:11

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

Het leven van een schepsel is in het bloed. Een dier sterft zodra de hersenen geen bloed meer krijgen. Dus als je de bloedstroom naar de hersenen verbreekt, dan zal het dier sterven, omdat het flauwvalt door een tekort aan bloed in de kop.

De Levieten pasten de uitleg dat het "leven in het bloed is" letterlijk toe, evenals de geest van Gods vriendelijkheid voor dieren die in de Torah wordt getoond, door een manier te ontwikkelen waardoor vrijwel alle pijn en lijden wordt geëlimineerd tijdens het offerritueel.

Leviticus 11 definieert het verschil tussen reine en onreine dieren. Alleen reine dieren (bijv. geiten, schapen, runderen) werden geofferd en gegeten als tempeloffers.

De meeste onreine dieren hebben twee slagaders naar de hersenen, de halsslagader die zich achterin de nek bevindt en de wervelslagader bovenin de nek. Dus, als hun keel op de traditionele manier werd doorgesneden, zouden ze een pijnlijke dood ondergaan die langer duurde omdat de hersenen nog steeds

van bloed werden voorzien door de wervelslagader.

Het is interessant dat als de keel van reine dieren, die worden geofferd als zonde- en aanbiddingsoffers, wordt doorgesneden, ze bijna onmiddellijk worden verdoofd vanwege bloedtekort in de hersenen waardoor ze een snelle en bijna pijnloze dood sterven, doordat het bloed uit de wervelslagader samenkomt met de halsslagader voordat het de hersenen bereikt.

Als je daar een aanvullende (Engelstalige) studie naar wilt doen, dan raden we deze bronnen aan.

1) *Dr. Stuart D Rosen, Physiological insights into Shechita, The Veterinary record 154(24):759-65 · July 2004 https://www.researchgate.net/publication/8483053_Physiological_insights_into_Shechita*
In dit artikel uit Viewpoint gaat Dr Stuart Rosen in op fysiologische aspecten van de Sjechieta - de Joodse methode van rituele slacht. Hij legt de religieuze context uit en beschrijft de daad van Sjechieta. Hij behandelt wetenschappelijke literatuur over gedragsreacties op Sjechieta en neurofysiologische studies die relevant zijn in het kader van pijnperceptie, en komt tot de conclusie dat Sjechieta een pijnloze en humane slachtmethode is.

2) *Rabbi Zamir Cohen - Kashrut, Shechita: Jewish Ritual Slaughter (Interessante diagrammen op blz 154) (Research Summary by Dr. Norbert Netanya Klein Pg. 157).*
<https://drive.google.com/file/d/0BwGhLXMOBluVU3Rkb0pfbXIDNkE/edit>

3) *Sisson, Grossman and Getty, Sisson and Grossman's The Anatomy of the Domestic Animals (Oxford. W.B. Saunders, 1975).*

4) *Daly C.C. Kallwei, E. & Ellendorf, F. (1998), Corical Function in Cattle During Slaughter, Veterinary Record 122, pp. 325-329.*

5) *Dukes, H.H. (1958), A Study of Blood Pressure and Blood Flow in the Vertebral Arteries of Ruminants, Report to the Humane Slaughter Advisory Committee, US Department of Agriculture, Ithaca University.*

6) *Levinger, I.M. (1995b), Effects of Shehita on the Nervous System. In: Shehita in the Light of the Year 2000. Jerusalem, Maskil L'David. pp. 69-75*

Jesaja 55:9

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Moderne wetenschap laat zien dat Gods wegen echt hoger zijn dan menselijke wegen. In het oude Israël waren gedomesticeerde dieren van grote waarde en werden ze op de meest pijnloze manier gedood. Daarnaast gaf het volk Israël het beste dat ze hadden aan God.

Niets werd verspild, het vlees diende als voedsel voor de Levieten, en de huiden werden gebruikt voor kleding en andere materialen, zoals we lezen in Genesis 3:21:

Genesis 3:21

“En de HEERE (JHWH) God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleetde hen *daarmee*.”

Al sinds de hof heeft God ernaar verlangd om te voorzien in de noden van Zijn volk, maar Hij wil ook tegemoetkomen aan de behoeften van de meest onbelangrijke schepselen.

Mattheus 6:26

“Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; **uw hemelse Vader voedt ze *evenwel*...**”

God maakte een wereld waar in de noden van alle schepselen zou worden voorzien. Het lijden dat in deze wereld plaatsvindt, is veroorzaakt door de mens, niet door God, en het is een direct gevolg van de zonde. Onze liefhebbende Schepper maakte een wereld waarin alle schepselen in perfecte harmonie zouden samenleven. En dat zal worden hersteld in het Koninkrijk dat komen zal.

Jesaja 11:6-7 (gaat over het toekomstige koninkrijk)

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest *vee* zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen *samen* weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.”

We concluderen dan ook dat Gods Woord grote nadruk legt op een juiste behandeling van dieren. Vaak wordt rekening gehouden met gevoeligheden, die ze net als mensen hebben. De Bijbelse standaard voor dierenwelzijn is veel hoger dan de huidige seculiere standaard. Over de hele wereld worden miljoenen dieren mishandeld, en groeien ze op onder slechte of beperkende omstandigheden, waarbij ze vreselijk lijden door menselijk toedoen.

We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend. Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)