



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Afgunst en Jaloezie

Heb je ooit nagedacht over de volgende verzen?

Romeinen 10: 19

Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot **jaloersheid** verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.

en

Romeinen 11:11

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot **jaloersheid** te verwekken.

We zien in deze verzen dat de kerk de Joden afgunstig moet maken. Om ze in principe jaloers te maken op onze leefstijl.

Om dit echt te begrijpen gaan we het hele vers lezen dat door Paulus wordt aangehaald.

Deuteronomium 32: 21

Zij hebben Mij tot **na-ijver** gebracht met wat geen God is; Zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom **jaloers** maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.

Dus de Hebreërs hebben Jahweh tot naijver/jaloezie gebracht. Hoe kan iemand Jahweh jaloers maken?

Deuteronomium 4: 23-24

Wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE (JHWH), uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de HEERE (JHWH), uw God, u verboden heeft. Want de HEERE (JHWH), uw God, is een verterend vuur, een **na-ijverig** God.

Dus, het verbond van Jahweh vergeten en doen waarvan in dat verbond staat dat je het NIET moet doen – er staat dat je geen afgoden moet maken –, maakt Hem jaloers.

Dus hoe maken we de Joden jaloers? Door het verbond te volgen wat eerst aan hen gegeven is.

Maar vandaag de dag, benijden Joden een christelijke levenswandel NIET. Ze hebben weinig respect voor het hedendaagse geloofssysteem van de kerk. Hoe kan dat? Omdat ze weten dat het een levensstijl is waarin het verbond met Jahweh vergeten is. Het is een levensstijl die geen belang hecht aan het verbond dat eerst aan hen is gegeven.

Laat ze echter iemand zien die de HELE Bijbel naleeft, en de Feesten die de Heer heeft ingesteld viert omdat hij de echte Messias navolgt in gehoorzaamheid aan Jahweh's Wet. Wanneer ze de vreugde zien die de Redder geeft aan die persoon, die naleeft wat Jahweh EERST gaf aan de Hebreërs, ... DAN, en dan alleen, zullen we de verzen die Paulus aanhaalt voor onze ogen tot leven zien komen.

Na dit alles te hebben gezegd, laten we het volgende niet vergeten:

Romeinen 3:28-30

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.

En vervolgens zegt hij:

Romeinen 3:31

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

Onthoud: gehoorzaamheid aan de Wet is NIET onze redding; het is de vrucht van onze redding. En het is deze gehoorzaamheid die de Joden jaloers maakt.

Dus alleen als we de Wet volgen, zullen we de woorden van Paulus tot leven zien komen.

We hopen dat je hebt genoten van dit onderwijs, en vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)