

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Antwoord op Jouw Vragen (Wederkomst van Jesjoea, Dankdag, Eten van Zeewier, Zelfverdediging – enz.)

119 Ministries ontvangt duizenden e-mails per jaar. Zoals je kunt verwachten, staan er vooral veel vragen in die e-mails. Heel vaak ontvangen we verschillende vormen van dezelfde vragen. Idealiter maken we voor elke vraag een studie, maar sommige vragen kunnen we vrij kort beantwoorden en daarvoor is geen afzonderlijke studie nodig. Dat is het doel van deze reeks studies. Zo beantwoorden we de veelgestelde vragen op toegankelijke wijze.

In deze reeks studies lezen we een aantal zorgvuldig geselecteerde vragen voor die we per e-mail ontvingen. Daarna geven we, voor wat het waard is, een kort antwoord en helpen we geïnteresseerden in de juiste richting om de antwoorden te vinden die ze zoeken.

Dus, laten we beginnen. De eerste vraag:

Hallo. Ik wilde jullie gewoon laten weten dat ik echt houd van jullie bediening en wat God ermee doet. Ik heb de “Deuteronomium 13 Test” bekeken en heb een vraag. Jesjoea zei meerdere keren tegen Zijn discipelen dat Hij zou terugkeren tijdens hun generatie, dat Hij in Zijn Koninkrijk zou komen, voordat sommigen van hen zouden sterven. De apostelen spraken ook in hun eigen samenkomsten dat ze verwachtten dat hun Meester spoedig zou terugkeren. Ondanks al deze teksten over de terugkeer van de Messias, heb ik opgemerkt dat jullie onderwijzen dat Zijn wederkomst nog in de toekomst zal zijn. Dus mijn vraag: ... volgens Deuteronomium 13 was Jesjoea een valse profeet voor de discipelen uit de eerste eeuw of keerde Hij inderdaad terug? Kunnen jullie dit probleem zo spoedig mogelijk behandelen? Dank je en mag de Heer jullie zegenen.

Dus eigenlijk wil deze vragensteller graag weten of de wederkomst van Jesjoea moest plaatsvinden in de eerste eeuw, omdat sommige verzen suggereren dat dit zou gebeuren. De manier van vragen stellen suggereert dat Jesjoea ofwel een valse profeet was of dat Hij inderdaad terugkwam. Dat laat geen ruimte voor een derde optie, maar we zullen dit bespreken.

In Lukas 9:27 hoorde een aantal discipelen bijvoorbeeld dat ze Jesjoea in Zijn Koninkrijk zouden zien.

En precies acht dagen later zien we dat gebeuren als ze samen een visioen hebben; de zogenaamde ‘Verheerlijking op de berg’ (Lukas 9; Mattheüs 17).

Dus wat Jesjoea zei, dat een aantal van Zijn discipelen het Koninkrijk van God zou zien voordat ze

stierven, is absoluut gebeurd. Het was namelijk een visioen (Mattheüs 17:9).

De vermelding "acht dagen later" is profetisch van belang. De achtste dag gaat profetisch over het nieuwe Jeruzalem en is een verwijzing naar de achtste dag van Soekot en de besnijdenis op de achtste dag. Wil je daar meer over lezen, bekijk dan onze studie: "**Profetie van de Schepping**". Ook gaan we hier op in in onze **Leven Na De Dood-serie**.

Een voorbeeld van een vers dat men af en toe interpreteert om aan te tonen dat Jesjoea spoedig terugkeert, staat in Openbaring 22:12.

Openbaring 22:12

En zie, Ik kom spoedig (*tachoe*) en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Een woordstudie van 'spoedig' of 'vlug' (*tachoe* (*Strong's G5035*)) laat zien dat het niet gaat om een lange tijdsperiode, maar dat iets snel gebeurt, als het eenmaal is begonnen. Met andere woorden, men gebruikt dit woord niet als tijdsbepaling, maar om de snelheid van een specifieke actie te duiden.

We geven een aantal voorbeelden:

Mattheüs 5:25

Stel u zo snel mogelijk (*tachoe*) welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt.

Mattheüs 28:7

En ga haastig (*tachoe*) heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Gallilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.

Lukas 15:22 (NBG)

Maar de vader zei tot zijn slaven: Breng vlug (*tachoe*) het beste kleed hier en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.

Dus, Openbaring 22:12 geeft ons dus een stevige waarschuwing, dat wanneer Hij komt, Zijn komst snel en plotseling zal zijn, als een dief, net als alle andere verzen over deze zaak.

2 Petrus 3:8-10

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Mattheüs 24:44

Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

1 Thessalonicenzen 5:2

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

Voor profetische referenties over het mogelijke tijdstip, kun je de studies "[De Profetie van de Schepping](#)" en de Brit Chadasja serie "[De vierde en de zevende dag \(2 delen\)](#)" bekijken.

We gaan verder met de volgende vraag...

Is het on-Bijbels om Dankdag te vieren?

We hebben geen enkel probleem met de Dankdag. Niemand heeft de Dankdag ingesteld om daarmee JHWH te aanbidden. Bovendien is het pas een probleem als men op deze dag tradities gebruikt om afgoden te aanbidden (Deuteronomium 12:29-30), en dat gaat veel te ver.

Voor wat het waard is, suggereren sommigen dat het idee van de Dankdag afstamt van het vieren van Soekot, één van de heilige dagen van JHWH. We hebben daar geen enkel bewijs van gevonden, maar we begrijpen hoe er een verband zou kunnen bestaan als we de geschiedenis bekijken. Hoe dan ook, de bedoeling achter de Dankdag is om dankbaarheid aan te moedigen. Het is goed om dankbaar te zijn en tijd met de familie door te brengen. De Dankdag is een goed excuus om dat te doen.

We gaan verder ...

Ik heb het Woord van God onderzocht, maar ik begrijp nog niet alles. Ik zit nu eigenlijk met de volgende vraag: Kan ik zeewier eten? Alvast bedank voor het delen van jullie inzicht over deze kwestie om mij te helpen.

Voor wat het waard is, ons antwoord is 'ja', we kunnen zeewier eten. In zekere zin is ons denken over zeewier vergelijkbaar met wat we deelden in onze studie "[Kun je paddenstoelen eten?](#)" ... Dat is een goede studie om te bekijken over deze specifieke vraag. Kortom, de verboden met betrekking tot wat wel of geen voedsel is, vinden we in Leviticus 11. Leviticus 11 richt zich echter op dieren en zeewier is een plant. Volgens sommige mensen zijn sommige planten wel en andere geen voedsel. Ze baseren dat op Genesis 1:29, waar we lezen dat alle zaaddragende planten ons tot voedsel zijn. De sleutel is het onderscheid tussen wat de wetenschap een zaad noemt en wat de Bijbel als een zaad definieert. Als we de moderne definitie van zaad gebruiken, is zeewier geen voedsel. Als we de Bijbelse definitie van zaad gebruiken, is zeewier wel voedsel. Op basis van dit onderscheid is het dus toegestaan om zeewier te eten. Nogmaals, voor meer informatie over deze concepten raden we onze studie aan: "[Kun je paddenstoelen eten?](#)"

We gaan naar de volgende vraag ...

Kunnen jullie een studie geven over zelfverdediging en mag je iemand wel of niet doden uit zelfverdediging?

Om kort te zijn, het is wel toegestaan om iemand te doden uit zelfverdediging. Bijvoorbeeld:

Exodus 22:2

Als een dief bij het inbreken betrapt wordt en zó geslagen wordt dat hij sterft, rust er geen bloedschuld op degene die hem sloeg ...

Soms haalt men de opdracht van Jesjoea om "de andere wang toe te keren" aan als reden voor extreem pacifisme. De context van Jesjoea verwees echter naar rechtszaken en moeten we als zodanig toepassen.

Voor sommige mensen is ons commentaar reden om te suggereren dat we elke vorm van geweld goedkeuren als het om zelfverdediging gaat, ongeacht de omstandigheden. Het is natuurlijk niet goed om iemand te doden, enkel en alleen, omdat je in je gezicht of iets dergelijks bent geslagen.

De insteek moet niet zijn om iemand te doden als dit kan worden vermeden, we moeten nog steeds het leven willen behouden, maar niet met het risico om ons eigen leven of dat van iemand anders te verliezen. Indien mogelijk is het beter om te ontsnappen en/of een overvaller te bedwingen, dan hem te doden. Nogmaals, zolang je jouw leven of dat van iemand anders niet op het spel zet.

Verder met de volgende vraag ...

Hoe zit het met iemand doden tijdens oorlogstijd? Het Woord zegt dat je niet mag moorden, dat je je vijanden moet liefhebben, dat JHWH onze Wreker is, enzv. Alsjeblieft wat uitleg?

De meeste geleerden begrijpen dat "gij zult niet doden" erom gaat dat je niemand mag vermoorden. JHWH gaf zelfs opdracht om te doden als de geboden waarop de doodstraf stond waren overtreden of wanneer Israël ten strijde trok. We weten dat JHWH ons niet opdraagt om te zondigen. "Gij zult niet doden" kan alleen maar betekenen dat je niet moordt (dit betekent onrechtvaardig doden). We moeten onze vijanden liefhebben, maar niet ten koste van onze eigen veiligheid of die van anderen. Het leven weegt altijd het zwaarst.

Oorlogen kunnen terecht of onterecht worden gevoerd. Het is terecht als je dreiging wil neutraliseren die de veiligheid van je burgers in gevaar brengt of als de grenzen van een land worden bedreigd. JHWH droeg Israël zelfs op om in dergelijke gevallen de oorlog aan te gaan.

Dat zijn alle vragen die we hebben voor dit deel van de serie. Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, zijn er nog veel meer vragen die we in de volgende delen van deze studiereeks zullen behandelen. Als je vragen hebt voor 119 Ministries, gebruik dan de Contact-pagina op onze website, <http://119ministries.com/contact-us>.

En als je contact met ons opneemt, bedankt voor je geduld. Ons team gaat aan de slag voor een reactie.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh je mag zegenen in jouw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)